



JAARVERSLAG

2022

VOORWOORD

Beste vrienden en sympathisanten van Widar

In het jaarverslag dat voor jullie ligt, zullen jullie merken dat het culturele leven weer volop aan de gang is op Widar. Reizen, uitstappen, feesten en allerhande activiteiten vonden weer plaats. Wat een genot om het culturele weer ten volle te mogen beleven in 2022!

De verslagen van de huizen geven aan dat er veel opluchting was over het feit dat het normale leven weer opgepakt kon worden. Want naast goede zorg proberen wij om onze bewoners een 'zo normaal mogelijk leven te laten leiden'. De corona-jaren beleefden we niet als het nieuwe 'normaal'. Het mag én moet gezegd worden dat onze bewoners en medewerkers hier prachtig en krachtig mee zijn omgegaan! Het samen -wonen en -leven heeft zich ten allen tijde verdergezet op Widar.

Dat brengt ons bij de derde pijler: samen werken. Het werken op Widar is erg belangrijk, zowel voor elkaar als in de biografieën van onze bewoners en medewerkers. Ik maak graag gebruik van een citaat dat ik uit dit verslag gehaald heb. Het citaat spreekt voor zichzelf en is van Hans Dackweiler: 'De prestatiegedachte alleen tiranniseert mens en aarde. De gedachte dat mensen voor anderen bezig willen zijn en dat hierin uiteindelijk liefde werkzaam is, maakt vrij.'

Omdat woorden alleen niet alles kunnen zeggen, zijn jullie bij deze van harte uitgenodigd op onze rondleidingen die we vanaf juni 2023 zullen organiseren.

Voor meer informatie hierover verwijs ik jullie naar de bladzijde: 'Widar nodigt u uit!'.

Als slot wens ik jullie veel leesplezier in dit jaarverslag, waarin het reilen en zeilen van Widar in 2022 wordt toegelicht!

Pieter Govaerts
~ interimaris directiecomité ~

ONZE HUIZEN

SKIRNE

Na nog wat naweeën van corona in het voorjaar, keek iedereen vol verlangen uit naar de lente en de zomer. We konden terug uitstapjes doen, ook de vakanties konden terug doorgaan. We genoten weer van het “gewone” leven.

Tijdens de paasvakantie hebben we een uitstap gemaakt naar de Japanse Tuinen in Hasselt, we hebben er wat rondgewandeld en een lekkere picknick gegeten. In mei hebben we dan een uitstap gedaan naar Postel. We hebben de kruidentuin bezocht, nog wat gewandeld en daarna genoten van een heerlijke maaltijd.

Einde mei hebben we afscheid genomen van Els en einde juni is Raquell met haar gezin naar Brazilië getrokken. Daphné is dan bij ons team gekomen. Rhodah heeft haar studies afgerond en is dan ook officieel bij ons team gekomen.

Tijdens de vakantieperiode hebben we hulp gehad van Leon, het was zalig om hem in huis te hebben, hij heeft vele gaten opgevuld van mensen die op vakantie waren en daarnaast werkte hij ook nog in de tuin.

Tijdens de zomermaanden hebben we ook weer het zwembad opgezet, daar konden de bewoners van genieten na een werkdag en tijdens het weekend. Ook waren er veel gezellige avonden met Jan die op zijn gitaar speelde en dan zongen we samen.

In het najaar hebben we een periode schilderen gehad. Er zijn weer veel mooie schilderijen gemaakt.



Het Skirne-Team met carnaval

Jef Jaeken

Ik heb vorig jaar gedurende 2 maanden een wandelpad gemaakt rondom het domein van Lipseinde. Dit pad heb ik het bakkerijpad genoemd. Waarom deze naam? Het vertrekt aan de bakkerij en onze drie bakkers vind ik bijzonder sympathiek.

Ze zijn heel behulpzaam en houden een oogje in't zeil zodat ik niet lang naar de lucht lig te kijken als ik gevallen ben.

Winter '21-'22 heb ik het pad aangelegd. Het begint aan de prachtige rij hazelaars. De strook tussen pad en hazelaar ben ik aan't beplanten met stengelloze sleutelbloem, grote maagdenpalm en aronskelk. Met de tijd moeten er nog wat andere wilde planten bij komen.

Achter in de tuin is mijn haarspeldbocht goed gelukt. Die geeft verbinding met het pad naar het houtkot.

Hier staan al verschillende boomsoorten zoals: beuk, haagbeuk, wilg, lijsterbes, berk, berk met berkenzwam (hier kan dit geen kwaad), robinia pseudoacacia enz. Er groeit ook kleine maagdenpalm, klimop en al een paar boshyacinten.



Bramen, wanneer ze niet alles overwoekeren, zijn hier ook thuis om de nachtegaal te krijgen. De houtwal achter het houtkot heb ik ook kunnen doorsteken zodat wij naast het kippenhok terug naar het "Widarmonument", de dikke eik, kunnen wandelen. Hopelijk wordt het pad dit jaar wat meer bewandeld.

Vorige herfst kochten wij aan de boerderij een weide van 1,5 ha bij. Jan plantte er 1500 bomen en struiken op de zoom. Zoals: inlandse eik, sleedoorn, hazelaar, haagbeuk, vlier, linde enz. Dit is ideaal voor vogels en natuur. Proficiat Jan voor al uw aanplantingen hier en op andere terreinen.



François Seghers

Ik ben heel blij, doordat corona meer en meer voorbij is, ik weer terug meer op reis kan gaan. Ik heb dit jaar toch 2 reizen kunnen maken en ook voor volgend jaar zijn er weer enkelen geboekt. Ik geniet dan enorm van de zorg van mijn begeleiders en de dagelijkse kopjes koffie en het lekkere eten. Ook gaan we weleens op uitstap dan. Kortom dit is wat ik supergraag doe. Daarnaast werk ik nog steeds graag in de keuken en ben ik dit jaar van werkgebied veranderd. Ik werk nu in de keuken van huis Breidablik en dat is fijn! Huis Skirne is nog steeds mijn thuis en ik woon er graag. Ik eet wel wat vaker op mijn kamer, maar dat doet me deugd om zo in alle rust tot mijzelf te kunnen komen, na een drukke werkdag.

Isabella Steylaerts

Ik ben Isabella, een contente jonge vrouw van 39 jaar. In de voormiddag werk ik in huis Landvidi of in de weverij, wol pluizen vind ik heel leuk. In de namiddag werk ik in de tuin of in het atelier. Soms heb ik het moeilijk en dan word ik boos en moet ik huilen. Ik hou van een rustige omgeving, daar kan ik rust vinden. Het liefst ben ik op mijn kamertje met mijn radiootje en een puzzel. Ik kan ook heel mooi kleuren. Ik ben dol op ijsjes en chocolade.



Marijke Vermeeren

Mijn werk in de winkel heb ik het afgelopen jaar ingeruild voor werken in de bakkerij. Daar ruikt het altijd zo lekker, ik word er heel vrolijk van. In de broden steek ik liefde en positieve energie. Je zult het vast en zeker wel proeven! Ik vind het ook leuk om de in melkverwerking te helpen. Als mijn dag daar start, word ik meteen enthousiast! Ik heb afgelopen jaar leren kaas maken. Ook yoghurt en platte kaas ben ik ondertussen de baas!

In huis Skirne gaat het goed. Op mijn kamer heb ik het gezellig gemaakt met leuke foto's van mijn familie en mijn vriend Louis. Ik kan het met iedereen goed vinden en heb ondertussen goede vriendschappen opgebouwd met alle bewoners. Ik voel mij er helemaal thuis 😊

Knuffels, Marijke

Nancy Coene

Vorig jaar heb ik in de weverij, winkel en huis Landvidi gewerkt. Vanaf september ben ik in huis Idafeld gaan werken.

In de namiddag werk ik in de winkel, brood snijden vind ik erg leuk.

Op woensdagvoormiddag ga ik naar het poppenatelier in de weverij.

In huis Idafeld vind ik het fijn om met de was bezig te zijn en ik help er ook graag met koken, ik ben heel content met mijn nieuwe werk.

In augustus ben ik nog eens op vakantie geweest naar Texel en in de Kerstvakantie ben ik op reis geweest met BRAC vzw naar Nederland.

Ik ben een contente dame, mijn strijkparels en mijn knuffels zijn nog steeds heel belangrijk voor mij: ze brengen veel vreugde mee voor mij!



Lieve groet van jullie zonneke, Nancy



Hilde Pauwels

Ik ben dit jaar van werkgebied veranderd! Ik vond het in 't begin heel spannend want ik werkte graag in huis Breidablik, maar het was tijd om de andere medewerkers beter te leren kennen! Ik werk dus nu in huis Idafeld op alle voormiddagen waar ik voor een proper huis zorg. En lekkere maaltijden verzorg ik ook. Namiddagen werk ik nog altijd graag in de weverij. Hier kunnen ze mij echt niet missen! Ik kan prachtige handdoeken weven die wij ook in ons winkeltje verkopen. Hebben jullie ze trouwens al gezien?

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen. Maar een leuk uitstapje met een lekkere wafel of een pannenkoek zal ik ook nooit weigeren...hmmmm...smakelijk!

Willy Nuyens

Dit jaar ben ik naar een ander werkgebied verhuisd en dat is goed meegevallen. Ik werkte daarvoor in de bakkerij en mag nu meehelpen bij de landbouw. Dat is heel fijn, want ik hou enorm veel van dieren – ik heb heel veel mini-figuurtjes van dieren op mijn kamer. In de landbouw mag ik soms koeien melken en dat vind ik heel fijn om te doen. Soms ben ik wel wat vergeetachtig. Dat merk ik vooral als ik de tafel ga dekken. Dat doe ik 's morgens en dan ben ik nog niet goed wakker. Verder ben ik best blij met wie ik ben en wat ik kan doen hier op Widar. Ook al heb ik soms even een ochtendhumeur, toch loop ik meestal met een brede lach doorheen de dag.



Bart Onghena

Het was een bewogen jaar op Skirne. Veel wissels van de medewerkers in ons huis wat ik niet altijd prettig vond. Maar ik blijf nog steeds graag op Skirne en ben nog heel trouw aan de winkel en de bakkerij. De dames van de winkel weten heel goed wat ze van mij kunnen verwachten.

In de winter is mijn vader naar Amerika geweest. Dit vond ik heel spannend...een paar weken kon ik dus niet naar huis gaan. Maar na de terugkeer van mijn vader kon ik genieten van zijn interessante verhalen en cadeautjes!

Ik geniet ook nog steeds van leuke uitstapjes of wandelingen. Maar gezellige spelletjes in Jef zijn prieltje spelen, wil ik ook niet missen. Een lekker pintje bier, zonder alcohol natuurlijk, mag niet ontbreken. Tot volgend jaar lieve vrienden!

Jullie Bart Onghena

BREIDABLIK



Het jaar 2022 was voor Breidablik en zijn inwoners en medewerkers een jaar vol veranderingen, afscheid, maar ook een jaar waarin we het 'normale' terug gingen appreciëren, de jaarfeesten terug met de hele gemeenschap konden gevierd worden...

Maar in februari werden wij toch voor de 1^{ste} keer met covid in ons huis geconfronteerd. Enkele van onze bewoners testten positief!

Onze bewoners waren niet erg ziek en na enkele dagen ook weer helemaal opgeknapt. We moesten ons in die tijd nog aan de corona regels en quarantaine houden en dat was niet voor iedereen even gemakkelijk. De ene voelde zich een koning die bediend werd op de kamer en de hele dag tijd had om radio te luisteren, te lezen, schrijven en voor deze persoon was het 'vakantie'. De andere kon niet eten alleen op de kamer en dan bedachten we constructies van op afstand eten in de living. Maar wat echt ons hart als begeleiders brak, was een opmerking tijdens carnaval, of er geen slingers om de nek mochten gehangen worden bij verblijf in de kamer om toch op zichzelf wat carnaval te kunnen vieren. We vierden altijd met de hele gemeenschap carnaval in de zaal, met dans en muziek, acts, een hapje en een drankje en deze persoon mocht vanwege zijn besmetting niet met de groep mee naar de fuif. Dan zie je maar wat de jaarfeesten, de gemeenschap, het sociale voor ieder van ons betekent !

In maart vertrok Veerle naar de bewonersconferentie in Nederland met Paul Ooms, Nico van Meel, Wim Claes en Marijke Vermeeren. Marc trok met de organisatie BRAC naar een vakantiepark in Nederland tijdens de paasvakantie. Op 23 juni namen we afscheid van Paul-Philippe (de priester van de Christengemeenschap) in de blauwe zaal met lekkere cake en ieder huis had een attentie voor hem om hem te bedanken. Nu komt priester Ewoud elke maand om ons wat te vertellen over de feesten van het Christelijk jaar. Op Sint-Jan lieten Ils en Bart, tijdens een optreden zien, wat ze tijdens de muziekexpressie met Jan Koenders hadden bereikt.

Op 30 juni namen we afscheid van medewerkster Lidewey. Ze ging naar Zweden voor een jaar via het Youth International Program om zich daar verder te ontwikkelen, maar ook op sociaal- en wereldvlak. Eind juni startte vakantiewerkster Fée die zich heeft ingezet in huis en weverij. Dankzij haar konden wij allemaal van een deugdlopende vakantie genieten. Op 11 juli startte nieuwe medewerkster Linde, maar zij stopte al op 31 juli om terug voor het onderwijs te kiezen waar zij ook vandaan kwam. Marc zijn Frankrijkreis ging op het laatste moment niet door omwille van een ruzie in het bestuur van de organisatie. Peter en Bart gingen met KVG op vakantie naar Oostenrijk Stanzach. Ze vonden het erg leuk, maar Peter moest toch naar de Oostenrijkse dokter omwille van dazenbeten. Veerle is gevallen tijdens haar vakantie en scheurde de kruisbanden van haar knie, had barstjes in de pezen en verrekkingen. Tot overmaat van ramp was er ook nog een staking van de vluchtmaatschappij en ze kon pas later terugkeren. Gelukkig kwam Yvan in augustus om ons team te versterken en heeft Martine ingesprongen om de afwezigheid van Veerle mee op te vangen want Veerle kon pas in september terug komen werken.

Ils ging in augustus een weekje naar Ekkehart logeren en Nico Kloek kwam bij ons. In september gingen we ons huis extra poetsen voor de opendeurdag van 18 september. Er kwam een ramenwasser en alles blonk in en rond Breidablik. Ook André had met zijn klusteam, Ils, Bart en Dieter de tuin en omgeving netjes gemaakt.

Het was een heel warme en droge zomer maar op de opendeurdag regende het dat het goot en was het barslecht weer. Maar ondanks het slechte weer én dat de propere ramen nat waren van de regen zat ons huis de hele namiddag vol bezoekers. Die genoten van onze verse soep gemaakt met eigen geteelde groenten en brood van eigen bakkerij.

Nog een nieuwe gast op Breidablik was Grietje die kwam als vrijwilligster. Ze kwam steeds voor een week logeren en één van haar kwaliteiten is superlekker koken waar we allemaal van genieten.

En het Michaelsvuur was dit jaar echt GROOT.

In Breidablik zijn er 8 van de 9 bewoners in het najaar jarig dus veel feest met lekkere verjaardagsmaaltijden. De jarige kiest dan zijn eigen menu, nodigt 2 gasten uit en krijgt cadeautjes ! Ils werd dit jaar 40 en vierde dit met een heuse fuif met DJ Benji in de blauwe zaal !

Onze intern wonende Pauline verhuisde eind november naar huis Idafeld en Melanie en Pieter trokken in de medewerkerswoning. Medewerkster Kaat vond een andere job en vertrok op 16 december. Op 2 januari startte Hanne als vervanging van Kaat.

We gingen ook lekker uit eten in het Veldekenshof met zijn allen. Dit was een traktatie van Sinterklaas. We trekken er ook geregeld op uit en gaan dan naar de bib in Turnhout, wandelen, een koffie met wat lekkers, Turnhout kermis, Postel,...



Ils heeft een mooi kantwerk gemaakt, een landschap, ze zit al in haar 4^{de} jaar op de Turnhoutse Academie. Ze werkt graag met André en heeft genoten van haar fuif en de attenties die ze van iedereen kreeg

Chris vindt het leuk dat Melanie en Pieter in Breidablik zijn komen wonen.

Marc vindt de nieuwe medewerkers goed, maar vindt het heel erg dat Pauline naar Idafeld verhuisd is en hij mist haar heel erg !

Dieter zijn opa is in juli overleden.

Hij is een sportieve kerel die wekelijks gaat turnen bij Omnigym en thuis maakt hij ritjes met de mountainbike.

Stefan vormt nog steeds een koppeltje met Doenja. Hij gaat wekelijks turnen. Stefan is erg behulpzaam en lief voor zijn huisgenoten die hulp nodig hebben. Hij zal steeds een rolstoel duwen bij uitstappen en daardoor kunnen we samen op stap blijven gaan want in Breidablik zijn er momenteel al 3 bewoners met een rolstoel.



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

Jokke is van werkplek veranderd. Hij werkt nu in Idafeld i.p.v. Skirne, maar hij zegt Skirne leuker te vinden!

Peter zegt dat hij heel goed gewerkt heeft het voorbije jaar, genoten heeft van zijn Oostenrijkvakantie en van oudjaar vieren bij KVG met lekker eten en dansen. Hij ging ook met André op de fiets naar Beerse om de verjaardag van zijn broer Bart te vieren. Peter is ook een vaste helper bij uitstappen, maar ook in huis helpt hij steeds mee koken in het weekend !

Bart vindt het jammer dat België zo snel uitgeschakeld was in het WK in Qatar. Hij genoot ook van zijn vakantie in Oostenrijk samen met Peter. Hij gaat ook turnen en amuseert zich op de KVG fuiven.



Aster vindt het leuk dat de postbode elke ochtend komt om de kranten te brengen in alle vroege. Hij weet precies wie er wanneer met welk busje passeert, de visboer vertrekt. Welke medewerker met de fiets of auto naar zijn werk komt.

Zijn papa is in mei overleden.

Dank je wel aan de medewerkers, internen, vrijwilligers, stagiaires, die zich het hele jaar hebben ingezet !!

Hier onze nieuwe medewerkster Hanne aan het woord:

Hallo iedereen,
Ik ben Hanne Van Nijlen,
Ben 24 jaar en woon in Turnhout samen met mijn vriend
Jens en puppy Latté.
Ik ben op Widar beginnen werken op 2 januari.
Ik hou mij graag bezig met muziek luisteren, fietsen en gaan
wandelen met ons Latté.
Ik ben ook nog aan het studeren in het LBC Volwassen
Onderwijs voor als Pedicure.

Groetjes Hanne



Hanne en medewerker Yvan

Hier onze vrijwilligster Grietje aan het woord:



“September 2022: voor ‘t eerst “wwoofen” als nieuwe vrijwilliger voor Widar.

Meteen een week vol voorbereidingen op Breidablik en in de bakkerij voor de eerste opendeurdag na Covid. Beslist een toffe kennismaking met bewoners en medewerkers van de verschillende huizen. Op Breidablik ben ik goed verwelkomd en heb ik mijn draai gauw gevonden, zowel in de keuken als in de leefgroep. Sindsdien probeer ik om de zes weken een werkweek op Widar in te lassen. Koken, herstelwerkjes, bewonersbegeleiding naar tandarts, koekjes bakken, spelletjes spelen, kortom de werk- en leefgroep helpen waar ik kan. Ook blijf ik inslapen, want mijn woonst is in Tervuren, tussen Brussel en Leuven, dus een heel eind van Merksplas.

Hier leef, werk, beleef ik zingevend samenwerken en zinvol samenleven. Het is fijn om mijn vaardigheden en eerdere ervaringen voor Widar nog geruime tijd te kunnen inzetten.”

Groetjes van Grietje

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~



IDAFELD



2022 ... een jaar waar we terug meer konden buiten komen en anderen konden ontmoeten. Vele van onze bewoners wilden als verjaardagscadeau een uitstapje. Wat zeker begrijpelijk was na die jaren van binnen zitten. Dit werd het jaar van terug ontmoeten en beleven. Jasper ging op uitstap samen met Ludo, Koen en Joris naar de dierentuin. Daar hebben ze heel veel plezier aan beleefd. Nathalie wou naar de cinema, dit keer wilden we het wat speciaal maken en gingen we naar Antwerpen. Wat een belevenis, ook een etentje mocht niet ontbreken.

2022 was ook het jaar waar we afscheid namen van onze bewoner Koen. Hij is verhuisd naar het Klavier. Dat was een hele aanpassing zowel voor hem als voor ons. Het was wat stiller in huis. Toch wensen we hem veel succes in zijn nieuwe woonst en hopen dat hij daar snel zijn draai gaat vinden. Vanaf dan deden we het met 1 bewoner minder, maar daar kwam in juni terug verandering in want eind juni nam Erik zijn intrek in Idafeld. Intussen heeft hij helemaal zijn draai gevonden in huis en kunnen we ons huis niet meer voorstellen zonder hem.

In mei mochten we ook een nieuw wondertje verwelkomen. Andrès werd opnieuw papa van een zoontje Eliah. Met dit lief wondertje erbij is hun gezinnetje compleet.

Het was een bewogen jaar voor het team. We moesten afscheid nemen van Lutghard, Monique en Yannick. Daarnaast verwelkomden we enkele nieuwe medewerkers. Frédérique en Jinte zijn ons team komen versterken. We vormen intussen een hecht team waar iedereen op elkaar is ingespeeld.

De voorbije jaren zijn we niet op reis kunnen gaan, maar daar kwam dit jaar verandering in. We trokken met de groep richting de Ardennen. We hebben twee musea bezocht, waarvan 1 in Luik. Museum van oude vervoersmiddelen: dat was een hele belevenis. Het was heel interessant en vooral grappig omdat iedereen even bestuurder was van een tram, bus, kar. Ook was het een belevenis omdat het immens warm was, bij 30 graden in een overdekte hal, dat was puffen. Nathalie belde na een tijdje op onze gsm, zij was in de auto verzeild geraakt en kon er niet meer uit. Nadien hebben we ons maar getraakteerd op een ijsje ... dat hadden we wel verdiend.



De volgende dag zijn we gaan spoorfietsen, wat was dat vermoeiend. Ludo gaf zich niet gewonnen en in plaats van wat af te remmen ging hij volle gas door. De hitte, de hellingen eisten even zijn tol en aan het einde hebben we ons gehydrateerd met een sportdrankje, zodat we toch nog terug zijn geraakt. Het was een reisje om nooit te vergeten en we hebben het gevoel dat we terug zijn gekomen als een hechtere groep.

In het najaar is Kim ons team komen ondersteunen voor de zorg van Joris. Zij vormt met Joris een goed draaiende tandem. Ze werken samen zowel in de bakkerij als in de landbouw. Je kan haar bij ons vinden iedere dinsdag en donderdag.

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

In oktober zijn de bewoners met Jinte en Arie naar het lichtspektakel in Merckplas geweest. En of het een spektakel was. Vuurspuwers, verlichte bomen, muziek, ze wisten niet waar eerst kijken. Ondanks de kou hebben ze zich kunnen verwarmen door het mooie licht rondom hen.



En daar was dan de leukste avond van het jaar: Pakjesavond!!! Dit jaar hadden we het een beetje anders aangepakt. We speelden een spel vanavond. Een spel met opdrachten waarbij ze een cadeau konden verdienen. Dit leverde hilarische, maar ook vertederende momenten op. En als kers op de taart zijn we met z'n allen gaan eten in het Veldekeshof!

Wij hebben heel hard genoten van 2022 en kijken uit naar onze nieuwe avonturen van 2023.

Groeten van iedereen uit Idafeld!



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~



LANDVIDI



Het leven zoals het is "Landvidi"

Januari 2022. Een nieuw jaar, nieuwe medewerker. Wij verwelkomen Natascha in team Landvidi.

In **februari** zijn we met z'n allen naar het circus gaan kijken in Turnhout.

In **maart** is het voor Paul wat moeilijker geweest. Hij is even opgenomen geweest in het ziekenhuis. Na daar wat te hebben gerust, is hij weer helemaal klaar om weer naar huis te komen.

Lieve was een tijdje afwezig, bij haar terugkomst is ze in huis Ekkehart aan de slag gegaan. Ook Geraldine ontbrak een poosje in ons team. En Stef is eveneens niet meer werkzaam in ons huis. Hij zal aan de slag gaan op de terreinen van Ekkehart en Yggdalir. Ons team wordt versterkt door Liesbet. Zij trotseert elke dag vele km's om op Widar te kunnen komen werken. Welkom in ons team, Liesbet!

In **april** ging alles zijn 'gewone' gangetje.

Op 3 **mei** om 19.30u om precies is te zijn, is Cis 12 jaar op Widar. 😊 Dit hebben ze 2 jaar geleden, toen hij 10 jaar op Widar was op Idafeld gevierd. Op naar nog heel veel jaren Cis!

Juni was de laatste maand voor medewerker Natascha. Zij heeft ander werk gevonden en heeft beslist om Widar te verlaten. Dit kwam op een ongelegen moment, maar zo iets komt nooit gelegen uiteraard. Ook hebben we toen afscheid moeten nemen van onze 2 stagiaires, Dorien en Christine. We zullen hen missen. Paul is deze maand naar de bewonersconferentie geweest samen met medewerker Veerle. Er waren ook nog andere bewoners mee. Deze conferentie was in Tuitjenhorn, Nederland. Paul heeft er een fijne tijd gehad. Ook is Doenja in juni op vakantie geweest. Helemaal met de auto naar Frankrijk voor een weekje samen met andere bewoners.

In **juli** heeft Katrien een maand ouderschapsverlof genomen om bij haar kindjes te zijn. Hierdoor hebben ze op Landvidi een vakantiewerker gehad, Glen. Hij is het team (team Fleur en Maria) eventjes komen versterken. Dit is best een hectische periode geweest voor Landvidi.

Steven is in de vakantie een paar verlengde weekends naar huis geweest. Wanneer het mooi weer is in de vakantie trekken we er tussenuit op een avond om lekker gezellig gaan te picknicken of een ijsje te eten. Hier kunnen we dan zo van genieten. Lekker buiten genieten van die warme avondzon. Ook is Geertje ons komen vergezellen op Landvidi. Zij is komen inwonen en zou een jaartje hier verblijven. Zij zal vooral te zien zijn in de winkel en in de verwerking. Welkom Geertje!



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

Augustus, de maand dat Yana, de dochter van Liesbet bij ons vakantiewerk is komen doen. Yana heeft in huis meegeholpen en ook op het boerderijkamp is ze enkele dagen mee gaan helpen. Tessa is in augustus op uitwisseling geweest naar Texel. Dit heeft haar zoveel deugd gedaan, ze heeft hier echt heel erg van genoten, echt heel fijn. Ze heeft er leren breien. Ze had ook mooie foto's mee van haar toen ze daar was. Jim is in haar plaats bij ons op Landvidi komen logeren. Een hele fijne vriendelijke behulpzame man. Cis is ook op vakantie geweest met Samana.

September is een drukke maand. We verwelkomen Liezelotte als nieuwe medewerker van ons huis. Liezelotte zal zich de komende maanden inwerken om zo de nieuwe huisverantwoordelijke te worden van Landvidi. De meeste bewoners kennen Liezelotte al van haar stageperiode een jaar geleden. Voor Tessa en Cis is Liezelotte helemaal nieuw. Steven is op zeilkamp geweest begin september. En het eerste weekend was het steenkapweekend. Wat hebben Joeri, Tessa en Doenja mooie stenen gemaakt. We zijn ook op vakantie geweest naar Maasgaarde, dit was een heel mooi vakantiehuis op een mooie locatie. Hier zijn we verschillende uitstappen gaan doen. Zo zijn we naar een kamelenboerderij geweest en hebben we kamelenmelk mogen proeven, we zijn met een toeristisch treintje gaan rondrijden, we zijn ook gaan eten op de pannenkoekenboot. Zo op een varende boot eten is niet voor iedereen helemaal weggelegd. Maar we hebben er wel van genoten.



Toen we terugkwamen, kwamen we precies in een nieuw huis terecht. Henk had heel onze woonkamer en keuken onder handen genomen en opnieuw geschilderd. We kregen ook een nieuwe kachel. Het is hier zo mooi geworden.

September is de start voor een nieuw hobbyjaar. In ons huis start Joeri alweer met de tekenschool. Steven gaat ook dit jaar weer turnen en wordt deze keer vergezeld van Tessa. Zij heeft er ook voor gekozen om op dinsdag te gaan sporten. Ze hebben er alle 3 weer veel zin in. Dit is ook de periode dat ze van start gaan in hun nieuwe werkgebied.

Niet te vergeten is dat Jeroen bij ons is aangekomen. Hij is de partner van Geertje en zal ook bij ons komen wonen voor een lange tijd. Hij is vooral te vinden in de tuin en landbouw. Welkom Jeroen!

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

In **oktober** verwelkomen we Andrea als nieuwe medewerker en maakt zo de medewerkersgroep op Landvidi terug compleet. Andrea is ook een gekend gezicht voor vele bewoners. Welkom Andrea!

Vanaf **november** komt er een stagiair in ons huis werken, een bekend gezicht. Het is Nuno die vorig schooljaar stage liep in de bakkerij.

In **december** start onze feestmaand met Sinterklaas. Dit jaar geen grootse cadeaus voor iedereen apart, maar een cadeau voor de hele groep. We krijgen namelijk allemaal, alle bewoners en al de medewerkers, een ticket voor een avondje bowling en restaurant en met als afsluiter het koor van Maria dat een straatconcert geeft in Turnhout. Een avond met een gouden randje. En zo ook de afsluiter van ons jaar 2022.

Dat 2023 een mooi jaar mag worden, vol dagen/momenten met gouden randjes.



De dagen met een gouden randje ... genomen op terrein Acaciaweg ...

EKKEHART

We laten onze bewoners vertellen wat er in 2022 allemaal gebeurd is:

Fons:

Ik ben de laatste jaren wat veranderd. Ik weet het allemaal niet meer zo goed en vaak ben ik in de war.

Liesbeth Luisterburg ging elders werken als danstherapeute. Melanie en Pieter waren dan wat meer in huis. Op het einde van het jaar zijn Pieter en Melanie verhuisd, weer weggegaan, naar Breidablik. Lieve is in de plaats gekomen.

Ik vind het nog steeds fijn om mensen te ontmoeten., ook al kan ik hun naam niet onthouden.

Onze Fons is onze oudste bewoner van het huis. Hij hoeft dan ook helemaal niet meer te werken. Hij mag gaan, staan en zitten waar hij wil 😊

Een dagje ouder worden is:

- een wandelingske maken en genieten van de omgeving
- erbij komen zitten als de rest aan het werk is



Glenn

Ik kan absoluut niet tegen muggen en hun gezoem. Met een handdoek ga ik ze te lijf!

Ik werk nu op Yggdalir. Ik help met plezier mee met de was en de poets.

Namiddag werk ik mee buiten en op zondagen in Den Bayerd.

Ja, ik ben echt een manusje van alles!

En wie altijd zo actief is, moet ook goed eten. Ik hou van vlees, veel vlees, BBQ dus....

Met de scouts ging ik kamperen in de hitte, met een verbrand huidje tot gevolg.

Nico

Ik ben zot van alles wat voortbeweegt op 4 wielen. Ik kan dan ook smakelijk vertellen :” op een dag gingen we hout halen en reed de bus van Ekkehart vast in de wei. We moesten allemaal uitstappen en duwen. Dit was een hele klus met als gevolg een valpartij in de modder! De medewerkers denken soms dat de bus een botsauto is en rijden dan tegen de dakgoot. Bij de garage kennen ze onze bussen al heel goed en herstellen ze steeds met spoed.”

Ik ben ook naar de oldtimerbeurs in Wortel geweest. Hier waren veel oude auto's ... wat mooi!

De 51-club nodigde ons uit om mee naar de Zoo te gaan. Ik was ook van de partij en genoot van het wandelen tussen de dieren.



Yalisa en Nico

Tom

Mijn kamer is geliefd bij dieren. Enkele jaren geleden had ik een vogeltje op bezoek gehad. Dit jaar een hele familie lieveheersbeestjes. Tegen de winter zoeken ze een warm plekje om te overwinteren en mijn kamer is daar blijkbaar heel geschikt voor. Ze plakken in een hoekje tegen de ramen en tijdens de dag vliegen ze rond in het licht. Ze steken niet, ze bijten niet, maar toch heb ik liever dat ze een ander plekje zoeken om te overwinteren dan mijn kamer!

Ik hou heel veel van schlagersmuziek. Ik leen dan ook veel boeken uit de bibliotheek over Will Tura, Willy Somers,... Ook cd's van Vlaamse zangers neem ik altijd mee. Ik lees ook graag Dag Allemaal. Zo blijf ik op de hoogte van de Vlaamse showbizz.

Ik lees graag de Dag Allemaal. Dit heb ik als cadeau gekregen van de Sint. Ik ben graag op de hoogte van al het nieuws en roddeltjes van in de blaadjes. Als ik naar de bib ga, dan breng ik steevast een kookboek mee. Receptjes uittesten doe ik graag. Dan mag iedereen proeven wat ik gemaakt heb. Ik doe ook mee aan de kookcursus bij KVG.

Tom is graag bezig over koetjes en de kalfjes, letterlijk en figuurlijk 😊

In 2022 ben ik met Peter en Sean, en nog enkele bewoners mee naar Frankrijk gereisd. We logeerden bij de papa van Els. Wat een avonturen!

Ik ben met Peter een fietstochtje gaan doen berg op en berg af. We hebben kerkjes bezocht, marktjes gedaan,....het was een hele fijne week. De rest van mijn verlof blijf ik bij mijn vader. Daar kijk ik graag naar Vlaamse series zoals bv. Nonkel Jef.



Benji

Hoi ik ben Benji en ik woon ondertussen 6 jaar bij Ekkehart.

Ik heb als huisdieren wandelende takken. Ik ben begonnen met 1 soort nl. *carausius morosus*. Deze mocht ik gratis gaan halen bij iemand.

Toen waren ze nog klein, maar ze zijn gegroeid tot +/- 8 cm ondertussen.

Nadat ze veel eitjes hadden gelegd, heb ik er een paar gehouden en een deel van de eitjes heb ik weggegeven.

Ondertussen heb ik nog 2 nieuwe soorten nl. een groene soort (*extatosoma tiaratum*) en een zwart/bruine soort (*eurycantha calcarata*).

Ze zitten in een terrarium op mijn kamer. Ik geef ze 1x per week braamtakken met bladeren.

Dit vind ik in de natuur.



Ik vind het plezant om daarnaar te kijken of ze op mijn hand te zetten. Ze zijn niet gevaarlijk, maar de laatste soort hebben doorns op hun achterpoten, waardoor ik ze voorzichtig moet vastpakken om ze verzetten. Dit is mijn hobby. Ik lees er ook graag over.

Lindsay

Ik zorg altijd voor de kalfjes die in Wortel aan de loods staan. Ik doe dit ook in het weekend. Ik maak ze tam door te strelen. De jonge stiertjes zijn vaak wat wilder, maar ik kan ze te baas!

Ik kook elke namiddag mee in huis. We koken ongeveer voor 20 personen, voor Ekkehart en Yggdalir. Ik kook heel graag. Eenmaal in de maand ga ik meekoken met KVG. Daar leer ik regelmatig nieuwe dingen die we dan op Ekkehart ook eens kunnen maken. Ik ga ook voor jullie een receptje geven van iets dat heel lekker en simpel te maken is. Veel kookplezier!



TOMAAT GARNAAL - voor 4 personen

Ingrediënten: 200gr grijze garnalen gepeld, 4 tomaten, 2 el mayonaise, 0,5 sjalot, 1 el platte peterselie en peper

Bereiding: snijd een kruis onderaan de tomaat en dompel de tomaten 10 sec. in kokend water. Laat schrikken onder koud water.



Pel de tomaten, snijd er de bovenkant af en haal er de pitjes uit met behulp van een koffielepel. Hak de sjalot zeer fijn. Meng de garnalen, sjalot, peterselie, peper en mayonaise. Vul de tomaten met dit mengsel, zet de ronde tomatenkant op als hoedje en serveer.

Yalisa

Hoi ik ben Yalisa en woon ondertussen al bijna 4 jaar bij Dirk en Erna.

In april heb ik afscheid moeten nemen van mijn bolleke Markus (paard). Hij is ingeruild voor een jongere merrie. Dit vind ik nog steeds heel jammer. Ik neem nog altijd de verzorging van de paarden op mij. Ik ga er elke dag mee wandelen, stront scheppen, eten geven en soms heb ik platte tenen 😊 Ik vind het fijn dat ik bijna wekelijks kan paardrijden of met de koets mag rijden samen met Dirk.



Ik ben dit jaar ook voor eerst op vakantie geweest zonder de Widar. Ik ben op zeilvakantie geweest en niet zeeziek geworden. Ik vond dit een leuke vakantie want we zeilden een halve dag en de andere halve dag waren we te land. We slapen ook op de boot en het eten was superlekker!



Dit jaar ben ik voor het eerst samen met Natalie en Erna naar de Worstenseesten in Vlimmeren geweest. Daar heb ik een meet-and-greet gehad mijn een idool Camille. Dit vond ik supertof. We hebben ons lekker kunnen uitleven en dansen en hebben er ook lekker gegeten en gedronken.

Samen met Nico en Willy (vrijwilliger) ben ik naar de autocross gaan kijken. Dit was voor de eerste keer. Het maakte heel veel lawaai en ik had zo mijn favorietjes van de auto's. En ook hier hebben we weer lekker gegeten en gedronken 😊



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~



Yalisa, medewerkster Liesbeth, Nico Van Meel en Nico van den Borne



Dag in De Zoo met de 51-club



Lekker gezellig buiten eten

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

YGGDALIR

2022 was een jaar dat terug meer en meer op het normale leven begon te lijken zoals voor de corona. De regels in de wereld waren stilletjes aan het verdwijnen en mensen kunnen terug leuke dingen gaan doen en daar waren wij zeker geen uitzondering van.

30 april was het zover: de opening van huis Yggdalir. Heel Widar en nog vele anderen waren aanwezig om het mee te maken, zelfs de burgemeester van Hoogstraten was erbij om een toespraak te geven. En achteraf hebben we nog een barbecue gehouden voor alle bewoners en vrijwilligers die ons die dag hebben geholpen waarvoor wij ontzettend dankbaar zijn!

En nog geen week daarna hadden we in Wortel nog iets speciaals dat gebeurde: op 7 en 8 mei was het Koloniehappening. Een feestelijke gebeurtenis omdat Wortel-Kolonie maar liefst 200 jaar wordt!

En onze prachtige Flowform op het binnenpleintje van Yggdalir is ook eindelijk klaargemaakt en wat staat hij toch prachtig daar. Maar voor iedereen die het wil zien, moet maar eens een bezoekje wagen naar hier 😊

In juni hebben we een roadtrip gedaan naar Zuid-Frankrijk om de papa van Els een bezoekje te brengen en een week op zijn boerderij te logeren. Peter & Sean zijn samen met Els, Jomesa, Tom, Ludo en Doenja met een vol busje vertrokken naar warmere oorden. Waar we lekker hebben gegeten, kastelen hebben bezocht, hebben genoten van de prachtige natuur en vooral veel muntthee gedronken want munt groeide daar in overvloed.



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

Dit jaar hebben we met de veranderingen van de seizoenen ook verandering meegemaakt met de medewerkers hier op YGG. We hebben jammer genoeg afscheid genomen van Yannick en Gwenny, maar ook Monique en Fanny mogen verwelkomen bij ons in huis. Fanny heeft hier al reeds stage gedaan eerder in het jaar dus ze maakte ook al langer onderdeel van huis YGG.

We hebben ook genoten van het Winterwonderland dat plotseling voor de deur lag, zoals je kan zien, is Nico er direct in gesprongen om een sneeuwman te maken.

Eén ding is absoluut zeker en dat is dat we dit jaar echt een huis hebben gevonden op Balder.



Lieve groetjes van onze bewoners en medewerkers op YGG;

Flor, Johnny, Nico, Jomesa, Pieter-Jan, Els,
Yvonne, Nico,
Monique, Stephanie, Fanny, Ellen,
Sean, Peter

ONZE WERK- GEBIEDEN

MELKVERWERKING

Wat een samenloop van omstandigheden in 2022.

Bij de start van 2022 hadden we nog heel veel melk te verwerken tot zuivelproducten. Zoveel dat we soms niet wisten hoe we alle melk verwerkt kregen. Vanuit de melkverwerking hadden we de vraag aan onze collega's van de landbouw om een koe weg te doen. Dit is ook gebeurd. Nu dachten we dat we het hele jaar door best een normale productie konden draaien en onze huizen, winkel en externe klanten steeds van voldoende zuivelproducten konden voorzien.

Echter is er gedurende het voorjaar nog maar eens 3 koeien verdwenen uit onze veestapel. Twee Koeien die tijdens het melken enorm gingen stampen, wat een gevaar betekende voor onze boeren en nog één koe die we ook moesten laten gaan omwille van een probleem met de uier en de stand van de spenen. Dit wou zeggen dat 1/3 van onze melkkoeien plotseling verdween, met als gevolg een grote terugval in melkhoeveelheden die we in de melkverwerking te verwerken hadden.

Hierdoor konden we maar weinig kaas maken in 2022. Op het einde van het jaar zouden we maar de helft van de hoeveelheid kaas gemaakt hebben ten opzichte van het jaar ervoor. De huizen kregen ook een rantsoen opgelegd om maar een halve bol kaas per week per huis te bestellen en ook de leveringen aan de externe klanten stopten. Naar onze schatting zou dan tegen eind 2022 de kaasvoorraad quasi leeg zijn. Toch heeft dit ervoor gezorgd dat we met kleinere hoeveelheden melk zo nu en dan eens andere zuivelproducten dan normaal konden maken zoals: grillkaas, roomkaas al dan niet met kruiden, kaastruffeltjes, ... Dit was dan weer fijn voor onze bewoners dat ze ook eens iets anders konden maken. Wie heeft er in 2022 in de kaasmakerij gewerkt?

Steeds na de grote vakantie kunnen onze bewoners weer kiezen in welk huis of werkgebied ze willen werken. Zo hebben we in september Marijke en Eric mogen verwelkomen. Een versterking van het team.

Een woordje van Marijke:

Ik kom altijd heel enthousiast binnen om te werken. Het is heel leuk in de melkverwerking en we maken verschillende dingen. Melk, kaas, yoghurt, platte kaas, roomkaas, chocomelk. Bart en Jinte geven mij duidelijkheid, houvast en structuur. Ze geven mij ook duidelijke opdrachten wie welke taken mag doen en met voorbeelden erbij dan kunnen we er beter aan uit. Er is een vast schema in de week.

Alsook in deze periode hebben we medewerkster Jinte mogen verwelkomen. Zij vervangt Lieve. Langs deze weg willen wij Lieve ook nog eens bedanken voor haar inzet en toewijding aan de kaasmakerij die ze met grote zorg en verantwoordelijkheden heeft gedaan!

Ook onder Jinte haar enthousiasme en werkspirit zit de kaasmakerij voor de volgende periode zeker goed.

Bedankt aan allebei!



WINKEL & VERWERKING

HET ABC VAN DE WINKEL / VERWERKING

A

Abel. Het beste nieuws eerst! 11 november kregen onze collega Elisabeth en haar partner Thijs een kindje. Abel is de naam. Dikke proficiat aan beide ouders!

Atelier. Atelier Balder is in volle productie gegaan en dat hebben we in de winkel geweten. We kregen gedroogde appeltjes en peertjes, mandjes van pitriet, vetkegels voor de vogels en natuurlijk onze geliefde bijenwaskaarsen.

B

Bewoners. De bewoners staan centraal op Widar en in de winkel/verwerking. Zonder bewoners, geen winkel en geen verwerking. Het gebeurt niet vaak, maar wanneer ze er een keertje niet zijn, zoals in de paasvakantie, dan vinden we het eerlijk gezegd maar een saaie boel. Samen pakken we alles aan, we zoeken voor iedereen gepast werk en ieder zijn of haar bijdrage is belangrijk!

C

Crackers. Of de bakkers eens niet een keertje iets hartigs wilden maken. Dat was onze vraag. Aan zoetigheid immers geen gebrek op Widar. En zo geschiedde... De bakkers begonnen te experimenteren en kwamen tot deze crackers. Wij zijn fan! En jullie?

D

Documentaire. In oktober organiseerden we een vertoning van de film 'Food Forest' van Louis De Jaeger; een documentaire over voedselbossen en voedselbospioniers in België. De hele gemeenschap werd uitgenodigd, vrienden van Widar en klanten van onze winkel. Het was een fijne, inspirerende avond!

E

Emerson. In oktober trokken Pauline en Diny naar de Biodynamic Social Farming & Gardening Conference in Emerson College in Engeland. Het werden vier dagen propvol ontmoetingen, lezingen, workshops, bezoeken, muziek en verhalen. Het zal niemand ontgaan zijn dat ze vol inspiratie en enthousiasme terugkeerden!

F

Fermenteren. Over fermenteren willen we nog veel meer leren! Naast zuurkool hopen we in de toekomst nog meer brouwsels te maken. Een receptenboek hebben we alvast!

G

Geertje. In juni kwam Geertje ons uit de nood helpen. Elisabeth was in zwangerschapsverlof en Pauline en Diny stonden er al even alleen voor. Wat waren we blij dat Geertje kwam! Geertje en haar vriend Jeroen namen hun intrek op Landvidi en wisten binnen de kortste keren alles over het reilen en zeilen van Widar. Oh, en Geertje kan je ook exact vertellen hoeveel potjes er in de steriliseerketel passen!

Goesting. 'Ik heb weer goesting om te werken!' Ook na al die jaren horen wij het Nancy nog steeds graag zeggen!

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

H

Hans Dackweiler. *'De prestatiegedachte alleen tiranniseert mens en aarde. De gedachte dat mensen voor anderen bezig willen zijn en dat hierin uiteindelijk liefde werkzaam is, maakt vrij.'* Een mooi citaat uit zijn boekje 'De betekenis van het werk in de sociaaltherapie'.

I

Inmaken. Elk jaar opnieuw proberen we genoeg in te maken om een heel jaar zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Van chutney tot confituur tot kweeperenmoes tot zoetzure groenten tot peertjes op siroop. Elk huis heeft zijn favorietjes. Wat vind jij het lekkerst?

J

Jaarfeesten. We kijken er met z'n allen naar uit, de jaarfeesten! We staan hier steeds paraat om een handje toe te steken. We zetten servies klaar of voorzien iets lekkers om samen van te genieten.



De Appelvrouwtjes Nancy en Martine tijdens het Sint-Jansfeest

K

Klanten: Klanten maken de winkel. We zijn iedere dag blij onze trouwe klanten weer te mogen verwelkomen. Ze maken graag een praatje met de bewoners en zijn steeds geïnteresseerd in wat er gebeurt achter de ramen van de verwerking. Het is mooi om te zien, het woord van Widar dat door de klanten de buitenwereld instroomt.

L

Lente. De lente. Vogels wekken ons met hun lied, de zon lokt ons naar buiten en de krokusjes steken hun kleurige kopjes boven. Klein fruit dat nog in de diepvries zat, hebben we verwerkt. De ketels zetten zich schrap voor de komst van de berkenblaadjes, die de aftrap geven van het nieuwe verwerkingsseizoen.

M

Michaëlfest. We hebben enorm genoten van het Michaëlfest. Het was mooi weer en het vuur was groter dan ooit! We begonnen de dag bij de tuin, omringd door muziek met de ochtendzon in ons gezicht. We sloten deze prachtige dag af aan het vuur waarbij iedereen een offer van fruit of groente aan het vuur mocht geven.

N

Natuur. Hier in de winkel/verwerking halen we de natuur naar binnen. Tijdens de lentemaanden staan we klaar met onze schaar en teil om de eerste verse brandneteltoppen te oogsten. Doorheen de lente en zomer houden we onze ogen en neuzen open voor al dat lekkers dat er te plukken is. Vlierbloesem en bessen, bramen, look zonder look, paardenbloemen,... Dit jaar hebben we voor het eerst sleedoornbessen geplukt, waar we hopelijk lekkere confituur van zullen maken.

O

Ontmoeting. De winkel is een plek van ontmoeting. De klanten ontmoeten de bewoners en de producten van Widar. Medewerkers komen hier over de vloer en ontmoeten zo elkaar en het werk van de verschillende werkgebieden.

P

Pesto. “Mijne groene choco” zegt Marc. Pesto kan niet ontbreken in ons assortiment. Wanneer er vers groen te vinden is, kriebelt het om lekkere pesto te maken. Daarnaast maken we ook wel eens humus of een ander groentesmeersel om zowat variëteit op de boterham te hebben.

Q

Quinoa. Dit jaar hebben we een fantastische ontdekking gedaan. In Merksplas telen de mensen van de Esberghoeve quinoa. We zijn zeer blij dat we van hen kunnen afnemen. Zo hebben we een waardevol product, van net achter de hoek.

R

Rondleiding. Dit jaar hebben we weer een rondleiding georganiseerd met aansluitend een maaltijd. Het was een groot succes, veel mensen waren geïnteresseerd.

S

Samen werken: Samen werken is en blijft het grote codewoord op WIDAR in het algemeen en de winkel/verwerking in het bijzonder. Alles wat moet gebeuren, doen we steeds zo veel mogelijk samen.

T

Thee: In de zomer groeien en bloeien er overdadig/weelderig bloemen. We plukten en droogden in de verwerking de volgende bloemen: munt, korenbloem, kaasjeskruid, komkommerkruid, lavendel, goudsbloem... We maken er een lekker mengsel van voor onze WIDAR-thee.

U

Uitstap: In augustus maakten Marc, Peter, Bart, Erik, Diny & Geertje een uitstap naar Turnhout. We bezochten het begijnhof, de biowinkel Biodynamika, kochten een paar spullen voor de verwerking bij Dille & Kamille en – niet onbelangrijk – deden ons te goed aan een hapje en drankje!

V

Vakantiewerkers: Vakantiewerkers ontvangen we met open armen. Zeker in de zomer zijn een paar extra handen om appels te schillen of groenten te verwerken erg welkom. Daarnaast geeft het ook een andere dynamiek en vinden de bewoners het erg gezellig!

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

W

Winter-winkel: Op 21 december maakten we het extra feestelijk in de winkel. Alle klanten haalden hun kerststol op en kregen een tas soep of chocolademelk aangeboden. Voor de winkel brandde een vuur en er was zang en muziek.



Anders gezegd: het was een fijne dag!

X

XXX: Vele kusjes van ons allemaal!

Y

Yoghurt: Yoghurt en platte kaas zijn erg populair in de winkel. Veel mensen bestellen op voorhand om dit Widar-product niet mis te lopen.

Z

Zuurkool: Het winkel/verwerkingsteam is stiekem erg dol op zuurkool... Het is lekker en gezond en ook nog eens leuk om met z'n allen te maken. Hierbij een subtiele oproep aan de tuin om voldoende witte kolen te zaaien en planten!



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden... ~

TUIN

Afgelopen jaar was er veel bedrijvigheid in de tuin. Vooral de vele helpende handen van collega's en vrijwilligers waren hartverwarmend. Warm was ook de zomer met zijn ongeziene temperaturen en lange periodes van droogte. Het gebrek aan regen konden we gelukkig deels compenseren door een nieuwe waterput die geslagen werd bij de tuin. We gingen (en gaan) hier spaarzaam mee om. Alleen als de avond viel of als het bewolkt was, werden de sproeiers aangezet. Het was onze zomercollega Leon, die logeerde op Skirne, die de zorg hiervoor op zich nam. Zo hebben we toch weer een productief jaar achter de rug in de tuin. Ook de productie van het onkruid ging goed... U hoort het al, veel werk hebben we verzet.



Het roeren van de preparaten rond Pasen!

Op gebied van personeel was er wisseling in de tuin. Zo viel een collega snel weer uit door ziekte. Verder startte Michael in september met een opleiding orthopedagogie, hierdoor verliet hij tijdelijk het team van de tuin. We wensen Michael alle succes met zijn studie en hopen hem snel weer te zien! Pieter kreeg gelukkig hulp van drie nieuwe collega's: Jeroen, Lieve en Hans. Zij stellen zichzelf kort voor:

Jeroen: Ik heb Widar leren kennen via Arie, collega in de landbouw. Geertje, mijn vriendin, en ikzelf waren hier vorig jaar een tijdje als vrijwilliger aan de slag en dan is de vraag gekomen of we niet voor Widar wilden komen werken, Geertje in de winkel en ik zowel in de landbouw als in de tuin. Ik zie mezelf als een groene jongen en geniet van het buitenwerken met de bewoners. In mijn vrije tijd maak ik lange wandelingen met onze hond Billy en vervaardig ik houten lepels. Ik houd dus ook van hout 😊

Lieve: Via bakker Guy kreeg ik te horen dat er een plekje in de tuin vrij kwam. Aangezien ik van mezelf vind dat ik nogal groene vingers heb, leek het me een toffe uitdaging om het team hier te versterken. Het is heel boeiend werken en ik leer nog elke dag bij.

Mijn vrije tijd gaat vaak naar mijn 3 kinderen: Margot, Dries en Sam. Het zijn echte schatten die af en toe ook graag eens komen helpen in de tuin. Verder hebben we thuis ook een moestuin, ga ik graag wandelen en trek ik af en toe mijn loopschoenen aan.

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

Hans: Na een omzwerving van een zestal jaar in het verre en vooral ook warme Spanje hebben we uiteindelijk toch beslist om terug naar België te komen wonen. In de landbouw waren er al boeren genoeg, maar in de tuin zochten ze net nog een helpende hand. Wil het nu net lukken dat ik in Spanje ook bij een biologische groentekwekerij werkte en dus mijn ervaring hier wel eens van pas zou kunnen komen. Ik ben eens benieuwd hoe het dit jaar zal lopen met het team, de bewoners, het weer, het onkruid, ... We gaan ons best doen!

Naast nieuwe collega's kregen we ook nieuw materiaal in de tuin. Door onze eigen mestkar en spitmachine te kopen, kunnen we alle (grond)bewerkingen uitvoeren die nodig zijn in de tuin. Voor het bemesten en ploegen werd voorheen beroep gedaan op de landbouw, waarvoor we hen dankbaar zijn.



Leren zeisen met Kees Strijbos!

Wat betreft onze oogsten valt op dat het een goed fruitjaar was! We hadden zo'n 3000 kg aan peren en appels! Hier hebben we veel aan de huizen gegeven en ook een deel tot sap en stroop verwerkt. Ook het kleinfruit zoals kersen, aardbeien, rode en zwarte bessen deden het goed. Aan de huizen is er meer dan 6000 kg groenten en fruit geleverd. Ook heeft de verwerking enkele honderdtallen kilo's aan groenten en fruit verwerkt.

*Een derde deel
van onze pompoenoogst
afgelopen jaar!*



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

Tot slot hebben we ook nieuwe medehelpers gekregen in de tuin: de bijen! Sinds eind van de zomer staan er bijenkasten naast de velden van de tuin.

We krijgen hierbij hulp van twee biodynamische-imkers, Jan en Chris. We zijn zeer dankbaar dat zij ons willen begeleiden in het natuurlijk imkeren!



Het winterklaar maken van de bijenkasten: het nakijken van het broed en de moer

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

LANDBOUW

Het jaar 2022 was op gebied van graan- en bietenopbrengst een vruchtbaar jaar. De bieten wilde eerst niet goed opkomen en we hadden ze bijna opnieuw ingezaaid, maar gelukkig kwamen ze toch goed uit. Ondanks de schrale grond en mede door het goede wiewerk hadden we veel en mooie grote bieten. Op de 0.5 ha grond hebben we ongeveer 35 ton bieten kunnen oogsten.



De haver- en rogge-opbrengst die we bij het vliegveld gezaaid hadden, heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar geen graan hebben moeten aankopen.

Jinte kwam eind 2021 en de eerste maanden van 2022 als stagiaire helpen op de boerderij. Ze had de landbouw in haar vingers en deed na haar goede stage vakantiewerk in de landbouw. Na september is ze gaan werken in de melkverwerking en ondersteunt ze nog regelmatig onze landbouw.

Begin juni net voordat we de eerste snee van het veld gingen halen, hebben we een bijna nieuwe tractor aangekocht. Hiermee hebben we de eerste snede gras gemaaid. Wat een groot verschil gaf in gebruiksgemak. De vorige tractor was versleten en er begonnen grote kosten aan te komen, deze was na 30-jarige leeftijd ook aan vervanging toe.



Op het gebied van melk van 2022 een minder goed jaar. Er kwamen een aantal vaarzen bij die we niet gemolken kregen. Ze geraakten niet gewend aan de melkmachine, ze stampten en zorgde voor onveilige situaties. Na een maand proberen, hebben we ze helaas moeten verkopen. Hierdoor waren er minder melkkoeien doorheen het jaar en was er soms te weinig melk voor de melkverwerking.

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

In 2022 kwam het veld van 1,4 ha te koop. Dit heeft Widar gekocht en zo hebben we er een mooie huiskavel bij. Zo kunnen we nog meer afwisselen van beweiding voor de koeien.

Dit jaar heeft de koe Marjolein een tweelingkalf gekalfd. Beide kalfjes waren in goede gezondheid. In de zomer hebben we een nieuwe stier gekocht bij Kurt Sanne, deze stier "Ekkebar" vervangt de stier Siebe.



Ook hadden we in 2022 zes mooie biggen in de varkenswei die onder veel belangstelling van wandelaars erg groot zijn geworden.

We hopen in het jaar 2023 een stabiel aantal melkkoeien te hebben zodat we de melkverwerking nog beter kunnen voorzien van verse melk. Hiervoor zijn er 3 vaarzen gedekt die in 2023 een eerste kalf krijgen.



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

BAKKERIJ

Stilletjes op weg naar een nieuwe focus



De bakkerij anno 2022, het betekende nieuw gezelschap onder ons.

Joris, met zijn persoonlijke begeleidster Kim, Eddy en Sven komen in dagbesteding het team versterken. Bijzondere externe hulpen, eerst afwachtend, maar nu zo waardevol!

Samen met de internen Stefan, Bart, Steven, Andres, Mark, Peter, Marijke, Flor, Elout en Nathalie vormen ze nu een hecht team.

In begeleiding worden ze ondersteund door Rhodah, Sonja, John (Sonja en John zijn onze trouwe vrijwilligers), Peter (een nieuwe vrijwilliger), Gert, Nele en Guy.

Ook Nuno, een enthousiaste stagiair, meldde zich aan als kandidaat nieuwe bakker!

Ons doel blijft vooral om goede sociaaltherapie te bewerkstelligen. Door samen te werken aan goede producten ontstaan er waardevolle levendige verbindingen. Zo kunnen we elkaar ondersteunen in ieders sterktes en zwaktes.

We trachten ons hierin steeds meer te richten naar de verwerking van de eigen producten, naar zuurdesembrood, naar suikerarmer gebak, de iets meer hartige koek en zoute crackers.

De bezoekerscentra van Natuurpunt zijn nog steeds belangrijke ankers voor de bakkerij.



In de Liereman (Oud-Turnhout), Klein Engelandhoeve (Turnhout), De Klapekster (Wortel) en het Boshuis (Ravels) worden er nog steeds vrij massaal van onze appeltaarten, cakes, koekjes en knabbelstokken verorberd.

Ook de Bioshop in Turnhout, de Omloop in Oud-Turnhout, restaurant De Farmasie in Vosselaar, de Wereldwinkel in Hoogstraten en de Vrije Basisschool in Merksplas blijven zeer dankbare klanten.

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

Om aan al deze zoetigheden te voldoen, investeerden we het afgelopen jaar in een automatische uitroltafel en een heus speculaasprintmachine – een hele hulp!



Onze eigen winkel op het Lipseinde en onze mooie ontmoetingsplek “Den Bayerd” in Wortel-Kolonie worden ook steeds een voorname uithangbord en worden een belangrijk gezichtsveld naar de toekomst. Hier kunnen we ons breed tonen als werkplaats voor Biodynamische voeding, de visie die we als gemeenschap en bakkerij graag uitdragen.

Het is inspirerend en tof om te zien hoe de bewoners - medewerkerskring, omgeving en klanten zich het afgelopen jaar uiteenzette met vele aspecten van voeding, biodynamische land- en tuinbouw, de algehele kwaliteiten van goede omgang naar de wijde omgeving en natuur.

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

De Widar-bakkerij, dat betekent gemiddeld wekelijks:

- schouder aan schouder aan tafel
- 300 broden
- 50 desembroden
- 16 kg knabbelstokken
- 15 grote cakes
- 28 kg koekjes
- 130 kleine vlaaijes
- 15 grote vlaaien waarvoor er telkens 30 kg (!) appels geschild moeten worden 😊
- 180 pistolets
- crackers, sandwiches en krentenbollen
- en af en toe een feestelijke verjaardagstaart



Het is steeds fijn werken in de Widar-bakkerij!

Groetjes van het Bakkerij-team

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

Ook Kim, de begeleidster van Joris gaf graag haar belevingen mee van haar eerste jaar meewerken in de steeds uitdagende bakkerij:

Op Widar werken in de bakkerij, hier zetten we het even op een rij.
's Morgens eerst werk een "Goedendag"
Een korte babbel en een bijhorende lach
Dan omkleden: broek, T-shirt, short en hoed
Naar beneden met een fris gemoed
Het eerst brooddeeg ligt al klaar
Hop, hop, ...afwegen, opbollen, op de kar maar
Laten rusten en even opnieuw bollen
Nee hoor, het is niet om mee te sollen
Het brood mag aandacht en liefde eisen
Enkele dan zal het voldoende rijzen
Plus zelfgemaakte gedichten over rozijn en zonneshijn
Geven onze creaties iets extra's, iets fijn
Tijdens het werk is er plaats om te lachen en te babbelen
En trots op wat we maken om te knabbelen
Soms is het serieus
Echt waar, heus!
Dan gaan de wekkers in alarm
Zetten we de ovendeuren open, oh zo warm
Met een lange stok komt het brood of gebak er goudbruin uit
Krackend vers ... een heerlijk geluid
Afgekoeld wordt alles verdeeld
Doosjes, stickers, stempels, ...nooit geraakt het verveeld
Een deel naar de winkel, enkele bestellingen en genoeg voor de huizen
En alles kan verhuizen
Nu is onze bakkerij leeg
En is het tijd voor de poets en geveeg
Pas als alles terug netjes en aan de kant is gezet
Zit onze dag erop, niets dat ons belet
Geen getreur, morgen zijn we er weer
Elke weekdag, keer op keer
Met de volle goesting en plezier
Op de bakkerij van Widar, ons werkplekje, hier ...

Groetjes,
Kim
(uiterst rechts)



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

WEVERIJ

In de weverij is het jaar 2022 een jaar van veel verandering. Allereerst is er de uitstap van Griet, zij gaat genieten van een welverdiend pensioen. We verwelkomen natuurlijk graag haar vervanger, Martine, die zich met veel enthousiasme gaat inzetten om de kneepjes van het vak in de vingers te krijgen. Op deze foto zien we links Griet, in het midden Ilse en rechts Martine tussen de producten die onze bewoners geweven, gebreid en genaaid hebben.



Afscheid Griet

Griet heeft op een bijzondere manier afscheid genomen van Widar en zijn bewoners. De huizen hebben bezoek gekregen van Griet, in enkele huizen is ze mee aan tafel geschoven, in andere heeft ze iets lekkers gebakken, want zeg nu zelf, de mooiste dingen worden gezegd tijdens het gezellig keuvelen aan de tafel.

Ook in de weverij en in huis Breidablik hebben we een afscheidsfeestje gehouden met een hapje en een drankje. En natuurlijk horen daar cadeautjes en bloemen bij.



Griet wordt in de bloemetjes gezet door Hilde

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~



Afscheid nemen is loslaten van wat ooit was ...
Voor Griet breekt nu een periode aan waarin ze de vrijheid krijgt om na haar werkzame leven haar (creatieve) dromen in vervulling te laten gaan.
Wij wensen haar het beste!

Griet verlaat ons met een knal



De weverij heeft een viltkunstwerk gemaakt voor Griet

Dan stellen we nu graag Martine voor:



Ik ben Martine en ben aan de slag in de weverij sinds Griet met pensioen is gegaan. Ik woon samen met mijn vriend Werner en wat diertjes in Lichtaart. Ik hou van de buitenlucht. Skiën, fietsen en wandelen geven me een fris hoofd, net zoals het verzorgen van onze kippen, konijnen en bijtjes.

Verder ben ik graag creatief bezig met een voorliefde voor alles wat met textiel te maken heeft. Het ondersteunen van onze creatieve bewoners in de weverij bevalt me dan ook zeer goed!

Ik ben heel dankbaar om te mogen werken in deze geweldig mooie omgeving met top collega's!

We verwelkomen nog iemand in de weverij

Nieuwkomer Erik stelt zich voor:

Erik is 52 jaar, geboren in Beveren, en op gegroeid in Zwijndrecht. Hij woonde geruime tijd in Katerinahof op Linkeroever, maar was op zoek naar een andere uitdaging.

Zijn zus heeft via de website van Widar contact opgenomen en na een eerste afspraak in Den Bayerd volgt een rondleiding op Widar. Erik is vanaf het eerste contact enthousiast, hij ziet het hier helemaal zitten, dus stellen we een proefperiode voor. In maart komt Erik een week van alle werkgebieden proeven en besluit dat de weverij en de winkel zijn voorkeur hebben. In juni komt Erik definitief op Widar wonen en sindsdien werkt hij elke namiddag in de weverij. Erik heeft op dat moment geen weefervaring, maar ontpopt zich al gauw tot een getalenteerd wever. Hij werkt nauwkeurig en gedreven.

Erik vindt het een uitdaging om in de weverij te werken, zijn dag is zinvol besteed en dat doet hem plezier.

Wat hij zelf het tofste vindt aan werken in de weverij zijn de mooie kleuren, het wisselen van kleurpatronen, het weven van motieven en speciale weeftechnieken. Hij weeft het liefst op een getouw met handbediening (hendels) en een volgende uitdaging zal zijn om zelf het getouw in te rijgen door de draden door de hevels te halen.

Erik aan het weefgetouw



Erik toont trots zijn eerste weefsel



Saori techniek geweven door Erik

De Koloniehappening



Tijdens de feestelijke viering van 200 jaar Wortel-Kolonie op zaterdag 7 mei zijn wij ook van de partij om Widar in de kijker te zetten. We hebben postgevat voor Den Bayerd met een standje om de verkoop van onze weverij-producten te promoten.

Zoals jullie zien, is alles mooi uitgesteld en geven Johnny en Vincent een demonstratie op hun weefgetouw. Er zijn veel kijklustigen en onze wevers krijgen veel belangstelling.

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~



Johnny en Vincent in actie aan het weefgetouw

Vincent

Vincent komt 1 dag in de week op Widar werken, daarnaast gaat hij naar school. Hij combineert werken in de tuin en weven. Hij is super gemotiveerd, hij weeft nauwkeurig en geconcentreerd en kan ondertussen op alle getouwen weven. Hij weeft bijzondere patronen en heeft een goed gevoel voor kleur. Vincent is net als Erik een getalenteerd wever en daar mag hij best trots op zijn.



Wandkleed geweven door Vincent

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

Alle wevers

De wevers die hier nog niet aan bod zijn gekomen, wil ik eveneens bedanken voor hun inzet, motivatie en enthousiasme: Ils, Stefan, Hilde, Elout, en Gerda. Met zijn allen zorgen zij voor een constante stroom prachtige theedoeken, sjaals, tafellopers en draagtassen. Jikke en François vullen de groep aan, zij genieten van het samenzijn en de rust.

Paul en Yvonne sluiten ook aan, elk met hun talent.

In het poppenatelier naaien Joeri en Nancy met veel plezier popjes, vogeltjes en ander moois voor de seizoentafel. Vrijwilliger Rita brengt elke woensdag wat vrolijkheid mee, niet alleen haar creatieve ideeën zijn erg welkom, haar warme aanwezigheid doet ons deugd.

Vrijwilligers zijn zo waardevol en onmisbaar. Voor de bewoners maken zij het verschil, ze zijn een vaste waarde in hun bestaan en brengen buiten naar binnen. Mooi om te zien is de verbinding en wisselwerking die ontstaat. Vaak worden zij meegetrokken door het enthousiasme van de bewoners. Kijk maar naar André, die niet ontsnapt aan een initiatie spinnen, samen met Ils. Wat een lol hebben die twee!



Samen spinnen = samen lachen

Rest ons nog een bedankwoord voor de vakantiewerkers en stagiaires die het team komen ondersteunen: Olivia, Iris, Lotte en in het bijzonder Fee. Jullie hebben een fantastische bijdrage geleverd aan de werksfeer. Dank je wel voor de mooie tijd die we samen hebben gehad. We hebben de samenwerking als bijzonder prettig ervaren. We hebben mooie dingen meegemaakt en fraaie resultaten geboekt. Jullie tomeloze inzet, begrip, wijsheid, humor, daar hebben wij van genoten. Dank je wel!
Wij horen of zien elkaar alweer volgend jaar.

Creatieve groeten,
Ilse en Martine

ATELIER BALDER

Onze fysieke werkplaats, het atelier, bestaat nu 1 jaar. En wat is het fijn om hier te werken. Het is mooi om te zien hoe sommige bewoners weerstand hebben om nieuwe dingen te leren, maar met veel geduld en vallen en opstaan lukt het dan toch en krijgen ze er plezier in.

In het atelier werken Johnny, Jomesa, Yvonne, Nico Kl, Benji, Pieter-Jan, Els, Flor en Robbe. Medewerkers zijn Melanie, zij is sinds november in zwangerschapsverlof, Gwenny heeft Widar eind augustus verlaten, maar is nog wel verbonden met Widar en Fanny heeft haar plaats ingenomen.

Ons werkgebied kan opgesplitst worden in 2 activiteiten:

1. Oogsten en drogen van kruiden:
 - drogen van fruit
 - theemengelingen samenstellen

2. Creatief:
 - decoratie in de Bayerd
 - vlechten met pitriet en wilg
 - macramé
 - papierkleischalen en labels
 - kaarsen maken

Laten we beginnen met het oogsten en drogen van kruiden.

Onze kruiden gaan we oogsten in de tuin van Ekkehart of worden vanuit de tuin geleverd. Deze worden gedroogd in onze grote droogoven. Daarna worden de blaadjes van de stelen geritst en in dozen bewaard. Dat vinden de bewoners leuk om te doen.

Deze kruiden worden gebruikt om theemengelingen te maken voor de Bayerd. We mengen een aantal kruiden en knippen ze fijn. Dan zetten we thee en gaan we proeven. Soms is het goed en soms moet er nog wat bij. Als het gewenste resultaat er is, worden de theezakjes gevuld. Deze thee kunnen jullie in de Bayerd proeven onder de naam 'Huisstee'. Het voorbije half jaar hebben we 253 theezakjes gemaakt en 11 soorten thee.

In de herfst en winter hebben we vele kilo's appels en peren gedroogd van de oogst uit de tuin. Dit zijn gezonde tussendoortjes voor tijdens de pauze en worden ook verkocht in de Widar-winkel.

Voor de decoratie in de Bayerd gaan we bloemen plukken in de tuin van Ekkehart. De helft van de bewoners die in het atelier werken, hebben geen buitenwerkplaats en van een wandeling in combinatie met dingen verzamelen, kunnen ze echt genieten.

Vlechten met pitriet is iets wat aangeleerd moet worden. Het gewone vlechtwerk lukt wel bij iedereen. De volgende stap is de bodem van een mandje leren maken.

We mochten al vele broodmandjes maken voor de huizen. Nu zijn we verschillende modellen mandjes aan het vlechten. Deze zijn nu ook in de Widar-winkel te koop.

Bestellingen zijn altijd welkom!

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

Met wilgentenen hebben we voederklokjes voor de vogels gemaakt. Deze zijn goed verkocht geweest op de geschenkenbeurs in de Michaëlschool en zijn ook te koop (herfst en winter) in de Widar-winkel.

Een nieuw experiment is het aanleren van macramé.

We maken ook papierkleischalen. Die worden gemaakt van gerecycleerde eierkartons die uiteindelijk harde schalen worden.

De winkel was op zoek naar een andere cadeauverpakking i.p.v. de bruine papieren zakken.

Dit is nog een experiment.

De labels maken we van handgeschept papier.

En als het echt winter is dan maken we zoals alle jaren onze bijenwas-kaarsen.



Buiten al deze dingen springen we soms ook bij als hulp voor de huizen. Wanneer er veel appels zijn, maken we appelmoes of gebakken appeltjes voor bij de boterham. In de drukke Kerstdagen hebben we de spruiten gekuist voor het Kerstmenu.

Naar volgend jaar toe staat de aanleg achter Yggdalir op de planning. De grond wordt al voorbereid. In het voorjaar wordt er een kruidentuin, een bloementuin en een stukje groentetuin aangelegd.

Volgend jaarverslag meer hierover.

Groetjes!

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

DEN BAYERD

2022 ... een jaartje waar alles weer op zijn normale plooi viel in de horeca, dus ook bij ons. We konden de klanten terug ontvangen als voorheen, geen beperkingen. Dat deed deugd!

We hebben terug groepen kunnen ontvangen en terug kunnen deelnemen aan activiteiten zoals de rommelmarkt en de opening van Werelderfgoed. Dit was een leuke dag met een standje van onze winkel en jazzbandje dat kwam spelen.



Sinds die dag verkopen we ook ijsjes van de Bouwhoeve. In de zomer zorgde dit voor verfrissing voor de klanten en onze bewoners.

De verhuring van de Bayerd is ook terug opgestart. De mensen vinden stilletjes aan terug hun weg naar ons als ze een zaal zoeken voor hun feesten.

Dankzij het Leader-project hebben we onze keuken kunnen afwerken waardoor we soep en croque's kunnen aanbieden. Ook de nieuwe picknickbanken op ons terras zorgen voor een uitnodigend terras in de zomer.



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

Sinds de opstart van het atelier verzorgen zij de aankleding van ons café. Dit is superfijn en levert ook vele complimenten van de klanten op. Ook verzorgen zij onze huisthee. Als je eens een keertje in de buurt bent, kom je maar eens proeven!

In 2022 hebben we voor het eerst een nieuwjaarsreceptie mogen verzorgen. Dit was superfijn om te doen. We konden dan allerlei lekkers aanbieden die onze bakkers en kaasmakers hadden gemaakt.

Kom je graag langs met je wandelclub of fietsclubje? Ook dit vinden we fijn!
Onze bewoners hebben graag contact met de klanten en staan met veel plezier voor iedereen klaar!

Je kan bij ons terecht op:

Maandag & zondag van 10u30 tot 17u30

Woensdag & vrijdag van 14u30 tot 17u30

In de wintermaanden hebben we beslist om te sluiten op woensdag en vrijdag.
Dit i.v.m. de hoge energieprijzen.
Vanaf april zijn we terug geopend op deze dagen.

We kijken er alvast naar uit!

Hopelijk tot snel!

Het Bayerd-team



VERPLEGING

ONZE DIENSTEN

Corona was nog actief begin 2022, we volgden steeds de richtlijnen op en er werden de juiste maatregelen genomen indien nodig. Toch was er duidelijk minder angst / verzet dan het vorige jaar.

In de loop van het jaar hebben we toch een lange tijd te kampen gehad met scabiës in 2 huizen (Balder). Het duurde lang voor we het onder controle hadden door herbesmettingen. We hebben dan op advies van de dermatoloog HOST ingeschakeld. HOST = hospital outbreak supportteam van ziekenhuis Kempen. Ze hebben ons bijgestaan met advies en info hier op Widar.

Omwille van de scabiës heeft de preventiedienst van Familiehulp beslist om de zorg tijdelijk stop te zetten. Onze bewoners die zorg nodig hadden van Familiehulp kwamen zo in de kou te staan. Wat ook extra werk gaf voor de medewerkers in de huizen. Dit was een moeilijke periode. Na een constructief gesprek met Familiehulp, Dr. Seuntjes en Host kon de zorg eindelijk terug opgestart worden.

Er werden in 2022 weer de nodige consultaties gedaan hier op de verpleegpost door Dr. Seuntjes en Dr. Smet en gingen bewoners voor een consult naar het Praktijkhuis. Ook gingen er een aantal bewoners naar Dr. Bruyndoncx (antroposofische arts). Hij adviseerde baden, wikkels, kompressen en antroposofische geneesmiddelen. Dit hebben we in de praktijk dan ook toegepast. Zo kregen er enkele bewoners voetbaden met mosterd, er werden voeten ingesmeerd met cuprum, inwrijvingen met solum-olie, voedingsbaden en dergelijke.

We waren zeer blij met de komst van een antroposofische psychiater, die hier verschillende bewoners kon begeleiden met hun vragen. Toen hij op pensioen ging, nam Dr. Van Ham de fakkel over. (psychiater van de Knoop).

Vele bewoners zijn naar een specialist geweest: een dermatoloog, neuroloog, orthopeed, oogheekunde, maag-darmspecialist en anderen.

Om goede zorg te verlenen aan onze bewoners werken we samen met:

- Tandartspraktijk, podoloog, kinesisten, familiehulp, logopedie, psycholoog
- Thuisverpleegkundige van Taxandria
- verpleegkundige en artsen van het Praktijkhuis.
- verschillende ziekenhuizen, De Knoop

Zelf geef ik natuurlijk ook de nodige zorgen aan de bewoners ☺ zoals je hier ziet op de foto.

Voor een goede kwaliteitsvolle zorg is een goede communicatie een must. Met de bewoners, medewerkers, het directiecomité, ouders, bewindvoerders en externe contacten. Alles draait om goede communicatie. Met de ene ouder is al wat meer contact dan met de andere.

Wat zeker in het daglicht mag gezet worden, zijn de wekelijkse pedagogische vergaderingen. Hier is ruimte om alles te bespreken in belang van de bewoner en organisatie. Dingen worden op elkaar afgestemd en ieder krijgt zicht op wat er allemaal leeft in Widar.



Tot slot mijn grote dank aan de meisjes van het kantoor. Zonder jullie zou ik grijs haar hebben ☺
Jullie zijn mijn rots in de branding!

In november 2022 ben ik gestart met de opleiding tot badtherapeute

Dit is een intense cursus die bestaat uit theorie en praktijklessen. Zo moesten we zelf eerst in bad om de gewaarwording van het bad te ontvangen. Het badgedeelte bestaat uit drie delen. Eerst badgewenning, 10 minuten rusten in het bad, zodat de olie het lichaam kan omhullen. Dan de borsteltechniek en daarna het rustmoment. In november waren dit 3 dagen, wordt vervolgd ...

Badtherapie, de levende kracht van water:

Literatuur mede uit badtherapie van Corrian Hukema

Het gebruik van water in badtherapie appelleert aan de oerbetrekking tussen mens en water. Water is de levensbron voor al het levende. Plant, dier en mens komen uit water voort en worden door het water onderhouden.

De droom om genezen te worden door water bestaat al zo lang als de mensheid. In prehistorische tijden aanbaden mensen magische bronnen. In Griekenland werd water om zijn genezende eigenschappen als remedie voorgeschreven sinds Hippocratisch (460-377 v. Chr.)

Wie uit bad komt, kan het bijzondere gevoel hebben “een ander “ mens te zijn. Hoe ontspannend kan een bad werken na een drukke dag of verfrissend op een warme dag. Tot onze geboorte waren we in water in “ons element”.

Binnen de antroposofische geneeskunde is badtherapie één van de therapievormen voor uitwendig gebruik. Rudolf Steiner hechte grote waarde aan de rol die verschillende soorten baden in de therapie kunnen spelen. Het bijzondere van badtherapie is het van buitenaf, via de perifere (huid, zintuigen en ademhalingsorganen) invloed uitoefenen op de organen. Geneeskrachtige baden spreken de zelfgenezende krachten van het menselijk organisme aan.

Onder andere worden geneeskrachtige oliebaden gebruikt met een in een bad verwerkte oliedispersie, bedoeld om de olie zo fijn mogelijk in het water te verdelen. Dat olie niet alleen op het lichamelijke, maar veel dieper kunnen inwerken, wordt benadrukt door Rudolf Steiner die aangaf dat de werkzaamheid van het IK in onze innerlijke organisatie verwant is aan de werkzaamheid waarmee in de natuur olie wordt gevormd.

Een bad met een toevoeging kan ontspannend, verzorgend, ondersteunend of genezend werken. Therapeutisch doel is om het evenwicht in de onevenwichtige situatie van de verschillende levensprocessen in ons lichaam te herstellen.

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~



Dit is ons eigen bad op Widar.

Hier zie je hoe de olie via dispersie wordt verneveld in het water, het water neemt de olie op.

Op de muur achter het bad met info over het jungebad, borstelmassage in het oliedispersiebad: een praktische handleiding, die handleiding heb ik nog nodig om de borsteltechniek onder de knie te krijgen.

Badtherapie is één van de therapievormen.

In Widar is er in 2022 oog geweest voor euritmie, schildertherapie en muziektherapie.

Ik hoop dat ik in 2023 kan starten met badtherapie voor onze bewoners die er nood aan hebben.

Het was weer een bijzonder 2022 ...

Groetjes,
Ingrid
(de verpleegster)

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

HET KANTOOR



The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.

SOCRATES

Na bijna 2 jaren wisselend thuiswerk en kantoorwerk was eindelijk de tijd weer daar om ons terug volledig op en in ons werk te smijten “op den bureau”.

Zoals de spreuk hier al zegt, verandering was er genoeg ... het thuiswerk heeft bij ons allen een groot gat geslagen zoals een komeet dat doet. En de kantoorgrond bleef – helaas – nog even natrillen. Een goed evenwicht tussen het denken, voelen en willen is volgens de antroposofie de basis voor een gezonde ontwikkeling. Ik denk dat ik voor ons gehele team mag spreken als ik zeg dat iedereen na die coronaperiode in disbalans was; ieders moest z’n weg wat terugvinden in het werken én de samenleving.

Zo is na de corona-periode Jolien (zij kwam ons wekelijks helpen) nog even teruggekeerd, maar daarna besloten om haar zussen en ouders thuis wat meer te helpen. We wensen Jolien veel geluk en rust toe en je weet het Jolien; je bent steeds weer welkom!

Ook heb je’r misschien nog nooit bij stilgestaan, maar ons kantoorwerk is niet zomaar wat kopieerwerk en wat cijfertjes - tekstjes opmaken. Het is een heel gepuzzel om te zorgen dat al de administratie van zowel bewoners als ons personeel als onze huizen en werkgebieden en etc. loopt.

En wat zijn we blij als het allemaal goed loopt ...

Kleine kantnota: om in het thema ‘lopen’ te blijven: op onze koffiemachine hangt volgende spreuk: “De koffie loopt, sportiever zal het niet worden vandaag.” 😊

Bovendien lijkt het wel alsof corona een tornado van papierwerk extra met zich heeft meegebracht. Dus werk genoeg “op den bureau”.

Maar zoals de spreuk hierboven zegt ... we bouwen verder aan het nieuwe; nieuwe programma’s om efficiënter te werken, meer digitaliseren om onze papierberg te verminderen, directere en gestructureerde aanpak om zo onze gehele Widar-administratie professioneler en helder te maken.

Zo kijken we ook uit naar ons nieuw kantoor: ze zijn volop begonnen aan de werken en we hopen einde 2023 eindelijk te verhuizen!

Dus ... zoals de spreuk zegt: letterlijk en figuurlijk bouwen we aan het nieuwe ...

wij laten graag het oude achter ons ...

we bouwen verder aan het nieuwe: met een nieuw kantoorgebouw

we bouwen verder aan nieuwe ontwikkelingen

aan de toekomst

aan vertrouwen

aan teamverband

aan morgen

En als het nieuwe kantoor klaar is ... dan bouwen we een feestje 😊

Steeds welkom op “den bureau” ... voor babbeltje of koffie, want die loopt 😊

Administratieve groeten!

ONZE PROJECTEN

BOERDERIJKAMP

Al verschillende jaren organiseert Widar tijdens de vakantie een boerderijkamp of vakantiecamp.

Ook in 2022 werd deze opvang weer georganiseerd.

De kinderen die deelnemen, hebben kunnen genieten van volgende activiteiten:

- deelnemen aan het leven op Widar,
- dieren verzorgen zoals kalfjes, koeien, kippen en varkens,
- helpen bij de melkmomenten,
- voeren van de koeien,
- werken in de groentetuin,
- brood en koekjes bakken,
- weven en viltten,
- een rit met paard en koets,
- meerijden met de tractor,
- veel spelletjes en ... nog veel en veel meer leuke dingen....

De vakantieopvang wordt georganiseerd tijdens de weekdagen voor een groep van maximaal 10 kinderen met een lichte tot matige beperking en kan geregeld worden via rechtstreeks toegankelijke hulp. Meer info vind je via www.widar.be of Facebook.

Onder het motto: "één beeld zegt meer dan duizend woorden" geven we u graag een mooi 'beeld' over hoe het boerderijkamp is verlopen in 2022:



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden... ~



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

LEADERPROJECT DEN BAYERD



Europees landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert
in zijn platteland



LEADER
provincie Antwerpen



RURANT
versterkt het platteland



Provincie
Antwerpen

Met steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

Leaderproject "Den Bayerd": een stand van zaken

Wist je dat....dankzij de leadersubsidies in 2022

- Het terras van den Bayerd in het voorjaar vernieuwd is met de aanplant van een beukenhaag en nieuwe houten terras door onze buitenploeg en de inzet van een vrijwilliger van het herstelfonds. 80 klanten hebben nu plaats op het zonnige terras.



- In de kelder een omkleedruimte met lockers gemaakt wordt.
- Rondom den Bayerd en huis Yggdalir is de aanbindplaats voor paarden afgewerkt. Er is ruim plaats voor 20 paarden en koetsen. Paard en ruiters zijn welkom en kunnen uitrusten op het terrein en terras. Deze plek dient tevens als parking voor medewerkers voor den Bayerd bij activiteiten zoals bijvoorbeeld de rommelmarkt.
- De omgeving rondom den Bayerd en huis Yggdalir is verfraaid door onze bewoners met struiken en bomen (noten, kersenbomen en hazelaars).



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

- Een speelweide is ingezaaid met gras.
- In het najaar de voorbereiding van de kruiden- en bloementuin rondom Yggdalir opgestart is. Veel bouwpuin (een restant van de voormalige werkplaatsen?) kwam bij de eerste bodembewerking naar boven en is handmatig verwijderd door de buitenwerkplaats.



- De verharding en terras rondom den Bayerd en Yggdalir is afgewerkt door onze buitenwerkplaats (landbouw) en vrijwilligers.



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

- Leerlingen van de afdeling groenzorg van het bijzonder onderwijs de Brem de inrichting en aanplanting van de bloemperken van het binnenplein hebben afgewerkt. Een bijzonder fijne samenwerking tussen Widar en den Brem!



- Een mooie en sfeervolle flowform geplaatst is op het binnenplein



- Het droogatelier volledig is afgewerkt (geschilderd, vloer behandeld en wasbak geplaatst) en ingericht met een professionele droogoven en voedselveilige rekken. Naast het verwerken van voeding worden er in het atelier ook versieringen voor den Bayerd, bijenwaskaarsen en geschenkverpakkingen voor de winkel gemaakt.



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

- De keuken van den Bayerd afgewerkt en klaar voor gebruik is. Gasvuren zijn geplaatst, berging in orde gemaakt, de laatste schilderwerken gedaan en de afwaskeuken is ook gebruiksklaar. Hierdoor kan den Bayerd meer voeding aanbieden.



- Er in 2023 nog meer werken op de planning staan zoals
 - aanplanten van een haag, bloemen en kruiden rondom het buitenterras van Yggdalir zodat het ook daar aangenaam verpozen wordt!
 - het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische fietsen bij de speelweide naast Yggdalir/den Bayerd
 - de toog vernieuwd en verbeterd wordt voor ons sociaal-therapeutisch doel zodat we met meer mensen en handiger kunnen werken achter den toog. We willen meer lokale en Widar-producten kunnen aanbieden in den Bayerd.



Met steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

GEORGIË

Het was dan wel niet 2022, maar aanvang 2023 kwamen onze Georgische vrienden op bezoek. Voor de eerste maal in hun leven gingen ze Georgië uit en kwamen ze naar België. Logeren bij Widar, aansluiten in de huizen en werkgebieden, een stadsbezoek aan Brugge en een afsluiter voor onze gehele gemeenschap met een Georgische namiddag en Georgische lekkernijen. Wat was dit aangenaam!



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

4 BOUWWERVEN

Bouwen ... en nog eens bouwen ...

1. Schob Frankenberg – dit zal klaar zijn mei 2023



2. Nieuw kantoor – we hopen klaar te zijn december 2023



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden ... ~

3. Verdieping YGGDALIR – zal klaar zijn in september 2023



4. Huize MIDGARD – begonnen in maart 2023 – einddatum niet gekend



~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

WIDAR
NODIGT
U
UIT

IMPULSAVOND

impulsAVOND

*Maandelijksse bijeenkomst voor
inspiratie & ontmoeting*

Elke derde vrijdag van de maand in 2023

17 MAART - WAT KLEUREN ONS TE VERTELLEN HEBBEN

HENK PIJNAPPELS

21 APRIL - OEFENINGEN VOOR MENTAAL WELZIJN

JAN BORGHS

19 MEI - ANTROPOSOFISCHE KIJK OP VOEDING

WIM VOCHTEN

16 JUNI - BEWEGING TOT RELIGIEUZE VERNIEUWING

EWOUDE MAHLER

21 JULI - TEGEN DE VERVUILING VAN HET IK

PIETER GOVAERTS

18 AUG - BOETSEREN MET KLEI

INEKE VAN DEN BOSCH

15 SEPT - STORYTELLING, DE KUNST VAN VERTELLEN

IANTHE LAUWAERT

20 OKT - DOCUMENTAIRE: HILMA AF KLINT

MELANIE LAUWAERT

17 NOV - BIOGRAFIEK

MARIA NOUWS

15 DEC - WINTERVUUR

Alle info op de website: www.impulsantroposofie.org/impulsavond

IEDEREEN IS WELKOM!

WE WERKEN MET VRIJE BIJDRAGE

DEUREN EN BAR OPEN: 18U30 - 22U

PROGRAMMA: 19U TOT 20U

ADRES: DEN BAYERD

KOLONIE 32, WORTEL 2323

In samenwerking met Widar vzw en ImpulsA



RONDLEIDINGEN

WIDAR NODIGT U UIT!

BENT U BENIEUWD HOE DE WERKGEBIEDEN VAN DORPSGEMEENSCHAP WIDAR ERUIT ZIEN? NEEM DAN DEEL AAN EEN VAN DE RONDLEIDINGEN DIE WIJ VOOR U ORGANISEREN.

ALTIJD OP WOENSDAG VAN 10U TOT 12U OF 13U30*

21 JUNI '23 – LANDBOUW & MELKVERWERKING

20 SEPTEMBER '23 – TUIN

20 DECEMBER '23 – ATELIERS VAN WIDAR

20 MAART '24 – BAKKERIJ

19 JUNI '24 – BALDER & DEN BAYERD

18 SEPTEMBER '24 – WINKEL

18 DECEMBER '24 – WEVERIJ

* AFHANKELIJK VAN DEELNAME AAN DE BOERENLUNCH



Per rondleiding zal steeds een bepaald onderdeel van Dorpsgemeenschap Widar haar deuren voor u openstellen. In deze rondleidingen vertellen wij u met veel plezier over het leven en werken bij Dorpsgemeenschap Widar. Wij geven u een exclusieve kijk achter de schermen van onze werkgebieden. Zij vormen immers het hart van onze organisatie. Door de interactie en interessante verhalen van onze medewerkers is het bezoek leuk voor jong en oud.

Aansluitend, na de rondleiding, voorzien wij een echte boerenlunch, waar u kan genieten van onze eigen ambachtelijk gemaakte producten!

Voor de aansluitende maaltijd vragen we €15 per persoon, voor kinderen €6 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee/water.

De rondleiding is kosteloos. We voorzien bij de start een kopje koffie of thee en versnaperingen van Widar.

Graag vooraf inschrijven en aangeven of u wenst deel te nemen aan de maaltijd. We hanteren een maximum van 20 personen per rondleiding.

Inschrijven kan door te mailen naar: winkel@widar.be

Na inschrijving ontvang je van ons nog een mail met praktische gegevens zoals het adres en de startlocatie.



ENKELE CIJFERS

	2022	2021	2022-2021
opbrengsten			
bijdragen bewoners	608.657,75	546.052,24	62.605,51
giften	46.130,20	85.565,65	-39.435,45
subsidies	3.254.523,29	2.884.854,25	369.669,04
andere	245.521,73	179.139,93	66.381,80
Totaal	4.154.832,97	3.695.612,07	459.220,90
kosten			
grondstoffen	227.295,59	216.982,30	10.313,29
diensten en diversen	371.560,82	265.118,00	106.442,82
lonen	3.023.967,34	2.687.679,54	336.287,80
afschrijvingen	212.263,66	205.257,08	7.006,58
voorzieningen	0,00	0,00	0,00
andere	26.163,37	24.035,09	2.128,28
Totaal	3.861.250,78	3.399.072,01	462.178,77
bedrijfsresultaat	293.582,19	296.540,06	-2.957,87
financieel			
opbrengsten	199,86	414,64	-214,78
kosten	-14.615,79	-12.661,90	-1.953,89
resultaat	-14.415,93	-12.247,26	-2.168,67
uitzonderlijke			
opbrengsten	0,00	252,17	-252,17
kosten	0,00	-77,72	77,72
resultaat		174,45	-174,45
resultaat	279.166,26	284.467,25	-5.300,99

~ Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden...~

activa		2022	2021
vaste activa			
	terreinen en gebouwen	4.118.102,40	4.157.009,95
	installaties	31.513,15	27.828,88
	meubelen en rollend materiaal	33.800,02	20.830,68
	in aanbouw	35.811,14	4.122,02
totaal		4.219.226,71	4.209.791,53
financiële activa		7.482,00	7.482,00
totaal		4.226.708,71	4.217.273,53
vlottende activa			
	vorderingen < 1 jaar	66.868,33	56.145,07
	geldbeleggingen		
	liquide middelen	7.045,87	-269,01
totaal		73.914,20	55.876,06
totaal		4.300.622,91	4.273.149,59

passiva			
eigen vermogen			
	kapitaal	132.885,55	132.885,55
	overgedragen resultaat	1.538.219,56	1.247.833,94
	kapitaalsubsidies	463.657,49	500.684,06
totaal		2.134.762,60	1.881.403,55
voorzieningen		880.000,00	880.000,00
schulden			
	> 1 jaar	615.201,71	883.034,43
	< 1 jaar	537.498,76	477.925,79
	leveranciers	133.159,84	150.785,82
	overige		0,00
totaal		1.285.860,31	1.511.746,04
totaal		4.300.622,91	4.273.149,59

WIDAR VZW

Lipseinde 43
2330 Merksplas

Tel: 014/ 63 92 71

e-mail: info@widar.be
website: www.widar.be

Schenkrekening: BE 55 230-0227101-44

Fiscale aftrekbaarheid vanaf € 40

OPENINGSTIJDEN WIDAR-WINKEL:

maandag: maandagvoormiddag GESLOTEN!
van 14u – 17u00

dinsdag t.e.m. vrijdag: van 09u – 12u en
van 14u – 17u00

Vers brood vanaf 14u!

CAFÉ DEN BAYERD (WORTEL KOLONIE):

Openingsuren:

Maandag van 10u30 tot 17u30

Woensdag van 14u30 tot 17u30

Vrijdag van 14u30 tot 17u30

Zondag van 10u30 tot 17u30

Café Den Bayerd blijft vanaf nu deze dagen open, zowel zomer als winter.

**ONZE OPENDEURDAG ZAL
ZONDAG 17 SEPTEMBER
IN WORTEL
PLAATSVINDEN.**

HOUD ONZE WEBSITE & FACEBOOK IN HET OOG VOOR MEER INFO !